

Ter herinnering aan mijn trouwe kameraad Die door het Smokkelen zijn leven liet.



Komt Vrienden wilt aan horen
En luisteren naar mijn lied
Wat hier niet lang geleden
Op St. Willebrord is geschiedt.

Een jongeling van negentien jaren
Die zou uit smokkelen gaan
Hij is van huis vertrokken
Maar kwam er niet meer aan

Wát er werd gesmokkeld?

Werkelijk alles wat aan de overkant goedkoper was; een enkele cent prijsverschil was al de moeite van het risico waard. Eieren, boter, koffie, aardappelen, graan, suiker, chocola, zout, vee. Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstond door de smokkel van goederen een winstgevende handel. Vooral koffie, boter en suiker ging vanuit Limburg de grens over.

Als het windstil was bleef het gilde van smokkelaars liever thuis; dan hoerde je elk takje knappen in het bosrijke gebied. Woest en wild moest zijn; als je geen hand voor ogen zag, regen de geluiden smoerde en de grenswachten te dik gekleed waren om even snel een sprintje in te zetten. Dan ging een stroom aan levensmiddelen en

levende have illegaal de grens over. Natuurlijk was het gevaarlijk; de commiezen schoten met scherp. Maar de smokkelaars kenden de streek als hun broekzak en waren vindingrijk. Er waren veel seinmethodes om elkaar te waarschuwen. Signalen die iedereen wel kende met tuingereedschap of met de was aan de lijn.

Er werd verschrikkelijk veel verdien. Mensen waren arm en het werk loonde de moeite. Smokkelen werd gezien als een sport bedoeld om wat extra's te verdienen en niet als een criminale activiteit. In bezettingstijd werd smokkelen zelfs gezien als een positieve of zelfs als een verzetsdaad.



In de Sluis

Bosserheide 3E • Well • bosbrasserieindesluis.nl

Cafetaria Grillroom De Klok

Kleefseweg 26 • Ven-Zelderheide
cafetaria-grillroom-de-klok.business.site

Koffiekeetje

Zandsteeg 1 • Ven-Zelderheide
www.facebook.com/koffiekeetje



Ook vrouwen smokkelden waren de grens over
Auch Frauen schmuggelten Waren über die Grenze



Ontmaskerd; proces-verbaal wordt opgemaakt
Ertappt; Eine Strafanzeige wird ausgestellt



In de rij voor levensmiddelen
Warteschlange vor Lebensmittelgeschäft



Was wurde geschmuggelt?

Praktisch alles, was auf der anderen Seite billiger war; ein einziger Pfennig Preisunterschied lohnte bereits das Risiko. z.B. Eier, Butter, Kaffee, Kartoffeln, Getreide, Zucker, Schokolade, Salz oder Vieh. Vor allem während des Ersten Weltkriegs sorgte der Schmuggel von Waren für einen profitablen Handel. Vor allem Kaffee, Butter und Zucker kamen von Limburg aus über die Grenze an den Niederrhein.

Bei Windstille blieben die Schmuggler lieber zu Hause; denn dann hörte man im Wald jeden Zweig knacken. Es musste draußen wild und ungestüm zugehen, wenn man die Hand vor Augen nicht sah, der Regen die Geräusche erstickte und der Grenzschutz so dick eingepackt war, dass er nicht schnell sprinten konnte. Dann

überquerte ein Strom von Lebensmitteln und Vieh illegal die Grenze. Das war natürlich gefährlich, denn die Zollbeamten schossen scharf. Doch die Schmuggler kannten das Gebiet wie ihre Westentasche und waren überaus findig. Es gab viele geheime Zeichen, mit denen sie einander warnten, z.B. mittels Gartengeräten oder Wäsche auf die Leine hängen.

Mit dem Schmuggel konnte man eine Unmenge Geld verdienen. Die Menschen waren arm, und das Schmuggeln lohnte sich. Schmuggeln galt nicht als kriminelle Aktivität, sondern als Sport, mit dem sich zusätzliche Einnahmen erzielen ließen. Während der Besatzung wurde der Schmuggel als etwas Positives betrachtet – oder sogar als Akt des Widerstands.

